

Hi Djoser, ik wil graag mijn reisverslag delen met jullie.

Mijn reisverslag Japan The Golden Week 2023:



(Foto: Airport Narita Tokyo)

Voor het eerst een rondreis gedaan, wat enorm goed beviel. De reis naar Tokyo, Kyoto en Osaka met mijn dochter van 13 was goed te doen. Voor een volgende keer weten we waar je rekening mee mag houden om het soepeler te laten verlopen. Maar alles ging eigenlijk wel redelijk goed.



(Foto: Tokyotoren Tokyo)

De groep bestond uit gezinnen, koppels en single reizigers met een leuke sfeer onderling. Elke dag was weer anders. We brachten de dagen door met en zonder gezelschap, heerlijk afwisselend. Wel was ik altijd nieuwsgierig wat men at en deed - nieuwsgierig aagje die ik ben.



(Foto: Akihabara - Tokyo)

In de eerste stad Tokyo kwamen we achter dat de reis te kort is om de stad goed te ontdekken. We wilden ALLES doen, wat natuurlijk niet gelukt is. De omgeving in een vogelvlucht gezien en de stad leeggekocht. De doe-dingen komen wel in een city trip aan de beurt. Met de Shinkansen gingen we met bijna 300 km p/u naar Kyoto waar we onderweg de top van Mount Fuji nog gezien hadden. Jammergenoeg was de vervroeging van een dag van Tokyo niet gelukt, die ik voor deze vulkaan had willen plannen. Maar ik kan zeggen dat ik die gezien heb. De film over de legendarische Hachi hebben we 3 keer brullend gezien, en gingen we het station waar het beeld staat bezoeken. In de buurt hebben we sushi gegeten van de lopende band. Errug lekker. Jammer dat ik geen uni (sea urchin) had besteld.



(Foto: Tōdai-ji Nara Kyoto)

De stad Kyoto was voor ons megaleuk, omdat we al iets meer gewend waren van het land. We waren op eigen houtje de stad gaan ontdekken naar lokaal eten, een museum bezocht en wat rond gehangen. Het ov was even wennen. Omdat ik een superster ben om op verkeerde lijnen in te stappen, of op verkeerde haltes uit te stappen, niet altijd met de geplande lijndiensten was het me gelukt om toch nog goed op plaats van bestemmingen aan te komen. Slay! zeg ik, om mee te gaan met de (tiktok)tijd. Het stadje Nara mag je niet overslaan vanwege stoutmoedige herten die aan je shirt trekken voor eten en natuurlijk de indrukwekkende Tōdai-ji tempel.



(Foto: Kaiyukan Osaka)

Als laatste Osaka. Hier miste ik echt wel een dag. We moesten kiezen tussen de kersenbloesemboog, het kasteel en de Universal Studio's. Ik keek naar mijn dochter. Die wilde zo graag de kersenbloesems zien, al wist ze dat die al bijna uitgebloeid waren. Voor de afwisseling vonden we dat we wel een achtbaan verdiend hadden. Even gekkigheid als kers op de taart. Zoveel lol gehad die dag. Zo leuk om blije mensen in het park te zien die de hele dag zwaaien naar je. Ook bezoekers als je de attractie ingaat en uitstapt. And we've made it to Super Nintendo World. Heerlijke dag gehad, met hysterische outfits die vele bezoekers droegen. Geweldig!



(Foto: Universal Studio's Osaka)



(Foto: Reisleider Hans - Dotonbori Osaka)

Reisleider Hans brengt je van A naar B t/m Z, laat je vrij. En staat ook klaar voor je, checkt of alles goed gaat bij je.



(Foto: Met de hoofd in de wolken naar Schiphol)

Veilig ben ik thuis aangekomen en nog even bijgekomen, laten bezinken hoe de beleving was. Voor Japan koos ik voor cultuur, eten en shoppen en fun. Alles kunnen doen, en helemaal happy.

Heb de tijd van mijn leven gehad, en heb eventjes het gevoel dat ik niet weet wat te doen. Zo goed heb ik het gehad. Nu heb ik iets te wensen en waarvoor ik mag sparen. De vraag is, waar naartoe de volgende keer. De 10 dagen ware prima, niet te kort waar ik in het begin over twijfelde, en ervoor koos vanwege de schoolvakantie.



(Foto: Kaiyukan Osaka)

Heel erg bedankt Djoser, I loved every minute of it, and will treasure it for the rest of my life.

Met vriendelijke groet,
Barbara